

Bende of legende?

Tijdgenoten waren overtuigd van het bestaan van de bende, al had men wel bedenkingen. Herroepingen van bekentenissen tijdens de processen en onder de galg worden door overheid en justitie naast zich neergelegd. Zij waren overtuigd van de schuld van de betrokkenen.

In de literatuur van vooral de 19de eeuw wordt een romantisch en mythisch beeld geschapen, dat nauwelijks historische waarde heeft. De eerste onderzoekers (eind 19de eeuw en begin 20ste eeuw) volgen enerzijds het boek van Sleinada en baseren zich anderzijds op de processtukken. Er is geen twijfel aan de schuld van de beklaagden en veroordeelden.

Toch zijn er andere geluiden: Th. Dorren (1933) spreekt van “Kantlichtjes op de Bokkerijderslegende”. J. Janssen spreekt 40 jaar later van “grootste gerechtelijke misgreep uit de Limburgse geschiedenis”.

De verhalen over Bokkerijders leven in onze Limburgse volkscultuur. Er zijn vele cafés die zo heten, er bestaat Bokkerijdersbier, er zijn wandeltochten, beelden, films en boeken ...



*Meer weten over de geschiedenis van de Bokkerijders?
Kom naar de studiezaal van Rijckheyt in Heerlen.*



www.rijckheyt.nl

